

Lagnö Handelsbod

Bara ett par år efter näringsstvángets upphävande 1862, öppnade N.G. Nilsson handelsbod i Övre Lagnö. Den drevs på 1870-talet av S.Svensson.

Han fick i slutet av decenniet konkurrens av P.W. Pettersson, som kom till ön som dräng på sin bror. Men snart öppnade han bod på Asplundsgården, bara några hundra meter från den existerande affären. "Patron" som han kom att kallas, var skicklig affärsman och det fick Svensson att år 1883 flytta sin handel till Sanden. Han köpte båtsmanstorpet strax ovanför ångbåtsbryggan och byggde till det.

"Patron" Pettersson övertog nu Svenssons affärslokal i vita villan på Österbacke. År 1912 överlät han rörelsen på sin försteman P.A. Wastesson, som stannade i samma lokal i tio år, innan han byggde ny affär, bara några hundra meter bort, ovanför Lergraven. I slutet av sitt yrkesverksamma liv byggde "Patron" Pettersson ett präktigt hus vid Svéa, för sig och husföreståndarinnan Anna Göransson. I husets andra lägenhet flyttade så småningom P.A. Wastesson in. P.A. som han kallades, drev affären med hjälp av äldste sonen Alsing fram till 1936, då denne flyttade och övertog Tjärholms Lanthandel.

Nu var det näste sonen Holger, som blev förste man. Han hade sedan tidigare arbetat i affären och skött bokföringen. P.A. Wastesson överlät 1942 rörelsen på Holger och hans hustru Karin på arrende. P.A. avled följande år, men inte förrän 1964 fick de köpa rörelsen. Den gamla, tungarbetade butiken byggdes då om till modernt snabbköp.

År 1978 såldes rörelsen till en nybildad handelsförening, som bara bestod i ett par år. Affären övertogs då av Bengt och Eva Strömbeck, som drev den fram till sista augusti 1984, när butiken härjades av brand, så illa att fastigheten fick rivas.

Atmosfären i den gamla lokalen minns man med glädje. Den U-formade, bruna disken med sina bänkar utanför, där karlarna pratade väder och vind, jakt och fiske. Ju längre kön var, ju bättre blev stämningen. Det skojades och skämtades, medan handlaren och biträdena snodde mellan lager, magasin, källare och vind. När lantbrevbäraren Henrik Magnusson eller Ebbe Kjellgren, som efterträdde honom, kom med posten ökade aktiviteten än mer. Man utträttade postärenden och tog reda på vad som timat i de andra delarna av socknen. Ibland var det högar av varor, beställda på telefon eller på lappar som Henrik och Ebbe vidarebefordrat, som de också levererade ut till avlägsna stugor. Holger Wastesson körde också ut varor i allt större utsträckning.

Affären i Lagnö hade ett enormt sortiment. Den kallade sig diverseaffär, som andra större butiker i landsorten. Här fanns järnhandel, tyg och manufaktur, arbetskläder, men även en del konfektion, glas, porslin, pryd- nads- och presentartiklar, leksaker, stor sortering av färger och färgstoffer, drivmedel och oljor, ja till och med





År 1964 byggde Holger och Karin Wastesson om den gamla hemtrevligt murriga handelsboden till modernt snabbköp, just och mer lättarbetat. Vid den här tiden hade redan många lanthandlare slutat på grund av allt sämre lönsamhet. Men i Lagnö, som på många andra håll, gällde nu att driva rörelsen utan anställd personal.