

## Strömmens handel (senare Strömsdal)

Strömmens handel var belägen alldeles vid inloppet till Sandfjärden, i slutet på den lilla kanal som förbinder Lindesfjärden och Sandfjärden. Några av skärgårdsbåtarna lade till vid den stora bryggan som fanns invid dagens bro till Djursunda.

Runt Strömmen fanns en del större gårdar såsom Ramsdal, Kårebo och Djursunda. Gårdar förr i tiden krävde arbetskraft, varför det fanns ett underlag för en handel just vid Strömmen. Man fick varorna med skärgårdsbåtarna. Från och med 1940 skedde varuförsörjningen via bussarna antingen Börrum, Passdal eller Tjärholm.

1902 bestämde sig skepparen Anders Österman att gå iland. Han bosatte sig tillsammans med sin hustru Ida vid Strömmen. Där byggde han en affär och ett boningshus. Han drev handel i det hus som idag fortfarande finns kvar nere vid sjön, men som nu står halvvägs nere i vattnet. Det sägs att Österman till och med använde sig av skutans bordläggning när han byggde affärshuset. Österman var också vad man idag skulle kalla mentor. Han bekostade bland annat handelsskola för en av sina anställda.



1920 bestämde sig Östermans för att sälja Strömmen. Affären drevs under en kort tid av en man som hette Kotte. Österman köpte en fastighet i Söderköping och sålde Strömmens Handel till Gustav Nilsson, som var bondson från Beningevassa och bonde på Slättö innan han blev lanthandlare. Han drev sin affär i 43 år. Handelsboden flyttades på 1930-talet till en sjöbod. Man fick gå ut på en brygga och in i affären. Huset stod på stolpar ute i vattnet.

Affären var välsorterad och tillhandahöll så gott som alla varor som hörde till en lanthandel. 1963 brann handelsboden ner helt. Gustav Nilsson upphörde med rörelsen. Sonen Folke Nilsson fortsatte rörelsen i källaren till sitt bostadshus. Där drev han en kioskliknande rörelse åren 1963-1986. Jämsides med handeln drev Gustav Nilsson ett mindre lantbruk (han arrenderade jord från gården Strömmen).



Gustav Nilsson