

Det bästa med resan

Det bästa med resan var att få träffa nya människor i samma ålder och situation som man själv är i. Det var även kul att få prova på olika typer av traditioner och kultur, i form av till exempel mat och dans.

Den roligaste händelsen

Den roligaste händelsen var när vi tillsammans gick på en vandring uppför en backe och kom till en "teaterscen". Där skulle alla nationer presentera en sång eller dans från sitt land. Vi från Sverige sjöng och dansade "små grodorna".

Jag lärde mig

Under resan lärde jag mig förutom nya tradition, mycket om populism som var temat på resan. Jag lärde mig även mycket nytt om propaganda.

Tips till andra som åker

Våga ta chansen, det kanske verkar läskigt att åka utanför Sverige och framförallt prata på ett annat språk, men det är så värt det. Var inte rädd för din engelska, då vi från Sverige många gånger är bättre än dem från övriga länder. Skapa även kontakter med eleverna från andra nationer, ni kan skapa fantastiska vänskaper.

Varför ska man åka

Jag tycker man ska åka för att utmana sig själv, men också för att få se nya delar av världen. Man ska även åka för att lära sig mycket nytt som kommer vara användbart i framtiden och framförallt i skolan, som till exempel propaganda.

Utflykter

Utflykter vi på resan till Grekland gjorde var en bussresa till Aten där vi gick på ett museum om Akropolis och även gick upp på berget för att se Akropolis med egna ögon. Vi gick även på ett museum om staden vi bodde i, Thebe.

Agnes, SAEK21, Populism in Europe: 2022-03-27 till 2022-04-02

